

Even voorstellen:

Marjoleine Wolf

Sinds begin dit jaar ben ik in dienst bij de CPNB als programmeur kinderboeken. Ik houd me bezig met de invulling van de jeugdcampagnes, zoals de **Kinderboekenweek**, **Boekenweek voor Jongeren** en **De Nationale Voorleesdagen**.



Dat was een logische volgende stap, aangezien ik al ruim twintig jaar in het kinderboekenvak zit. Ik rolde daar in 1999 bij toeval in, toen ik op een zondagmiddag een vriendin assisteerde in een kinderbioscoop, die in het souterrain van een kinderboekwinkel zat. Die kinderboekwinkel maakte me tegelijkertijd enthousiast en ontroerd. Of ze hier niet iemand nodig hadden, vroeg ik haar.

“Die kinderboekwinkel maakte me tegelijkertijd enthousiast en ontroerd”

Zo geschiedde dat ik vijftien jaar lang bij Kinderboekwinkel Helden & Boeven werkte, waarvan acht jaar als mede-eigenaar. Toen het kinderboekenavontuur bij Helden & Boeven voorbij was, heb vijf jaar met heel veel plezier bij de Amsterdamse Boekhandel gewerkt. Een algemene boekhandel met een gigantische kinderboekenafdeling.

Voor Helden & Boeven organiseerden we veel creatieve evenementen met en voor kinderen. Denk aan een kookboekpresentatie waarbij we ook echt met de kinderen gingen koken, of een Kinderboekenbal waar we aan lange tafels dineerden met zowel auteurs als kinderen.

Ik denk altijd in mogelijkheden en vind het belangrijk dat een samenwerking voor iedereen iets oplevert. Zo bedacht ik als boekverkoper een programma waarbij ik met een groep auteurs naar scholen ging. Vast onderdeel was de boekenmarkt waarbij ze signeerden. Dat investeren in relaties is echt iets wat mij typeert en wat past binnen de CPNB, waar je veel samenwerkingsverbanden hebt met bijvoorbeeld uitgevers, auteurs, Stichting Lezen of de Schrijverscentrale.

Als kind las ik zelf al veel en ging ik vaak naar de bibliotheek. Nog steeds lees ik heel veel kinderboeken en heb ik mijn kinderen (nu 19 en 22) vroeger iedere avond voorgelezen. Als ik een goed kinderboek heb gelezen kan ik daar heel gelukkig van worden. Ze zijn ook vaak prachtig geïllustreerd. Na al die jaren kan ik daar nog steeds betoverd door raken.

Dat enthousiasme voor kinderboeken probeer ik ook te brengen door creatief te zijn in het organiseren van evenementen. Bij de CPNB kan ik dat nu op een andere schaal doen, met meer bereik. Zo verheug ik me nu al ontzettend op de Kinderboekenweek, waar ik heel graag een Kinderboekenfeest voor wil organiseren.



Ik hoop dat kinderen tegen die tijd wel weer samen mogen komen, zodat we bij de opening een groot feest kunnen vieren. Kinderen hebben natuurlijk ook al anderhalf jaar lang met maatregelen moeten dealen. Daarom wil ik iets feestelijks, luchtigs en positiefs voor ze organiseren: zo hebben ze iets om naar uit te kijken. En wijzelf natuurlijk ook!

Kinderboekentip

Koningskind van Selma Noort. Dat is echt een heerlijk jeugdboek. Razend spannend en ongelooflijk goed geschreven. Knap hoe ze het verhaal over het salomonsoordeel hierin verwerkt heeft.